

Profetier for Danmark – april 2020

Danmark, I sukker og stønner over veerne. I har intet forstået af denne tids komme.

Jeg "Gud" er over jeres land nu. Det er Mig, der ryster landet (verden). Det er Mig, der kalder jer til omvendelse. Jeg viser jer jeres afmagt. Jeg viser jer, at jeres tryghed er bygget på en falsk tryghed. Penge kommer og går. Jeg vil aldrig forlade Mit folk, deri består trygheden i troen på Mig.

I denne tid vil Jeg rejse Mit folk op i Min kraft, Jeg vil sætte en vækkelse i gang.

Til de troende

Omvend jer til Mig. Vid hvem Jeg er, vid hvem I er i Kristus. Kun få har forstået "kristendommen". Kun få er derfor vendt om til Mig i bibelsk forstand. En sand troende ved, at i kødet bor der intet godt, men at al det gode kommer fra Kristus, som er iboende jer. Læg jeres kød ned, giv det til Mig til forvandling, tøm dig ud for kødeligt begær, så vil Helligånden tage over og først der vil du gå på Min vej for dig.

Mange beder i denne tid, I kommer i jeres iver ofte til at bede imod mine planer. Bed om, at kirken må bøjes under Kristus, bed om vækkelse over jeres land. Når MIN kraft udgydes over jeres land, vil I være beskyttet. Når MIN kraft udgydes over jeres land, vil folk se, at Jeg er den sande og levende Gud.

Til folket

Det er en rædselstid. En tid hvor al tryghed forsvinder og for nogle er der intet eller kun lidt tilbage.

Tilstanden forværres, mange vil miste meget, Jeg vil ryste jeres babelstårne ud af hænderne på jer. Jeres stolthed skal knækkes. Dette for at I kan omvende jer, dette for at Jeg kan frelse jer fra en evig død - til et evigt liv.

Det er Min kærlighed til jer, at jeg ikke ønsker død for jer; men et liv i evigheden.

Søg Mig, det er I Mig, at al tryghed findes. Det er Mig, der kan bygge nyt op for dig, det er hos Mig, at trøsten findes. Det er hos Mig, at freden findes.

Mit folk behøver ikke at frygte. Jeg giver tilbage, Jeg bygger op igen. Hvad der kommer fra Mig består. Hvad I bygger i egen kraft må falde.

Til regeringen

I går frem i egen kraft. I udviser omsorg og barmhjertighed, men dette rækker ikke i længden. Kun Jeg kan få landet ud af krisen, kun, hvad der kommer fra Mig, vil bære frugt. Jeg vil indsætte og afsætte. Mit folk skal til magten nu!

I kæmper, men kampen vil være forgæves. Jeg vil vise jer det.

Søg Mig - Jeg ved, hvad der skal til.

Kærlig hilsen

Tamarra

30.03.2020