

Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være

I Mat. 6:19-21 står:

Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

Luk.12;32-34 King James:

Frygt ikke lille hjord; for det er din Faders gode vilje at give dig Riget. Sælg hvad du har, og giv almisse; Skaf dig tasker, som ikke bliver gamle, en ufejlbarlig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer og ingen møl ødelægger. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

1.Tim. 6;17-19 – King James:

Dem, der er rige i denne verden, lad dem ikke være hovmodige og ej heller stole på usikre rigdomme, men på den levende Gud, som skænker os rigeligt af alle ting, til vores glæde; så de gør det gode, at de er rige på gode gerninger, parate til at dele ud til andre og villige til at kommunikere; således lægger de et godt fundament for dem selv for den kommende tid, så de kan holde fast i det evige liv.

1.Joh. 2; 15-17:

Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i Ham; for alt det, som er i verden, kødets lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid.

Vores elskede himmelske Far og vores sande forsøger har givet os den største og smukkeste skat af alle og som ikke forgår, men er evig; vores elskede Jesus Kristus. I Ham er skænket os alt. Han er vores alt.

Lad os stole på og takke for at Gud er den, Han siger Han er og hvis herligheds kilder er udtømmelige. Lad os skatte Ham af hele vores hjerte og adlyde Ham i kærlighed. Lad os sætte Ham på førstepladsen i vores hjerter og ære Ham i alt, fordi vi ikke kan lade være på grund af vores kærlighed til Ham. Fordi Han er os så kær og dyrebar.

Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

Undervisning v/Iben