

Zion VækkelsesCenter

- Fordi vi brænder for vækkelse

At tjene!

For et par gange siden bad Gud mig undervise i Hans retfærdighed, dette at kende Ham og stå på hans ord. Så hørte vi om at vokse under autoritet, det at stille os under hans fulde autoritet - at det at gøre noget i egen kraft faktisk er oprør mod Gud og sidst blev vi undervist i tankekonstruktioner, dette at gøre Jesu tanker til dine tanker - at fange egne tanker, lade være med at knytte os an til vores tanker og vende os om til Jesus tanker.

Denne gang skal tale om dette at tjene - altså at føre troen ud i praksis.

Jeg var for et par uger siden til fødselsdag her i Cafeen. Der overværede jeg en samtale mellem to kristne mænd. De filosoferede over i hvilke rækkefølge de skulle prioritere Gud, familien, tjeneste og arbejde. De var meget enige om at gud kommer på første pladsen og familien på anden pladsen, men det var straks værre med tjeneste og arbejde.

Mens jeg stod der fik jeg en oplevelse af at tjeneste og arbejde ikke helt kunne adskilles. Jeg vender tilbage til Moses bøgerne hvor Gud hele vejen igennem viser os, at nogle er kaldet til at arbejde med en tjeneste i det hus hvori vi samles og tilbeder Gud og andre er kaldet til andet arbejde i samfundet med andre ting.

Det er som om vi kun kan være kristne i de bygninger som vi kalder kirke. Men kirken har aldrig været en bygning. Kirken er dig. Mange kristne sidder og venter på at himlen en dag vil falde ned over dem og så er de vupti fri til den tjeneste de føler sig kaldet til. De sidder og venter på at deres ledere får øje på dem. Ved I hvad? Vi sidder og venter på det som vi allerede har fået. Jesus Kristus bor i dig.

Jak. 4 v 4-5 siger:

"I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Eller tror I, det er tomme ord, når Skriften siger: "Med nidkærlighed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os."

Jesus bor ikke i et hus af sten, han bor i dig. Og det kan godt være at Gud har vist dig at han har store forventninger til dig. At Gud har vist dig at der venter dig noget stort. Men alt starter i det små. Alt starter med det du allerede har fået.

Jesus Kristus i dig.

Jesus er vejen, sandheden og livet. Hvordan ved vi det. Jo, Jesus selv sagde

Johannes evangeliet 5 v 19

"Sandelig, sandelig siger jeg jer: Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen.

Zion VækkelsesCenter

- Fordi vi brænder for vækkelse

Jesus vidste at han intet kunne gøre uden faderen. Hvor meget foretager vi os uden at have Gud med os. Hvor mange beslutninger tager vi uden at have Gud med os. Hvor mange relationer forholder vi os til uden at have Gud med os. Vi er bare så gode. Vi kan rigtig mange ting uden Gud - ELLER - Jesus kunne ikke og han erkendte det.

Jesus vidste at han var afhængig af sin fader. Jeg ved at Jesus ønsker at vi gør os afhængig af ham gennem Helligånden i alle ting.

Kollossenserbrevet 3 v 17

"Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham! "

Rom 8 v 17

"Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve"

Ved I hvad, vi venter på at "få lov til at rejse døde op, at helbrede de syge" Men Jesus er så meget mere for os. Jesus er overnaturlig på alle områder af vores liv.

Stephanie bruger Jesus på sit arbejde. Hun er bioanalytiker og undersøger prøver fra spædbørn der er født med forskellige sygdomme. Ved alle prøver beder hun Jesus ind over. På få måneder har hendes prøver vist 6 sjældne diagnoser, med en så stor tydelighed at andre ekstra prøver er unødvendige. Det er meget usædvanligt og afdelingen undre sig over hendes resultater - som jo er Jesus resultater.

Jesus er verdens bedste Bioanalytiker.

Karsten fra vores menighed - nogen af jer har hørt hans vidnesbyrd - oplevede at Gud virkede i ham på overnaturlig måde omkring en oste bakterie han skulle lave på sit arbejde. Han var kommet for sent på arbejde, men blev på forunderlig vis færdig en time før normalt og den bakterie der blev fremstillet den nat, var betydelig bedre end normalt. Karsten havde tidligere på dagen bedt Gud om hjælp ind over sit liv.

Jesus er verdens bedste mejerist.

En kvinde bad mig om hjælp en dag hun skulle møde i retten. Hendes eks. mand forsøgte at ribbe hendes firma for penge. Jeg bad for hende kort efter retssagens begyndelse. Hun var nervøs ved sagens begyndelse, men pludselig - fortæller hun - blev jeg helt rolig og det føltes som om alt i retssalen ændrede sig. Eks manden mistede derimod fokus og kunne slet ikke svare på det der blev spurgt om. Advokaten spurgte efterfølgende om hvad der var sket under retssagen.

Dommen er nu faldet og til kvindens fordel, med et resultat som hun overhovedet ikke havde turdet drømme om.

Jesus er verdens bedste dommer og forsvarsadvokat.

Zion VækkelsesCenter

- Fordi vi brænder for vækkelse

Mon ikke også Jesus er verdens bedste pædagog, postbud, chauffør, sælger m.m.

Hvordan skal vi overbevise verden om det vi har fået i Jesus Kristus når vi ikke lever det. Når vi kæmper som alle andre, ja måske mere endnu, når vores økonomi er helt i bund, når vi slides med sygdomme og er i konflikt med andre mennesker.

Vores liv syntes ofte - i perioder - mere besværligt end før vi blev kristne. Hvorfor? Fordi vi har sagt ja til at Jesus nu er herre i vores hus - i vores liv -. Vi går ind i en proces hvor det vi er i os selv skal dø, og først herefter kan Jesus komme til.

Kolossenserne 2 v 20

"Når I med Kristus er døde fra verdens magter, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden:"

Men vi kristne er da de mest levende døde jeg har set. Vi kæmper med næb og klør for at holde fast i tingene som de var før vi blev kristne. Vi kæmper for at beholde vores job, vi kæmper for vores økonomi, vi kæmper for at holde os gode venner med mennesker som måske ikke gang er gode for os at være sammen med -

Vi er bange for den død, hvor vi skal aflægge os det gamle. Den død som jo i virkeligheden bringer os frem til et liv i lethed og frihed, den frihed som Jesus har købt os til med sit liv - så alt hvad vi fremover skal gøre, kan vi gøre i fællesskab med Ånden.

Matt 7 v 21

Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.

Bed før I beslutter jer for noget, bed om at Gud i Jesu navn må åbne de rigtige døre for jer og vent med at handle til det sker. Bed Helligånden ind over alt hvad i gør, jeres arbejde, madlavning, børnepasning m.m.

Min oplevelse er, at vi fremover kommer til at opleve at mange ting omkring os, i vores kirker og ude i verden vil kollapse.

Matthæus 15 v 13

Siger Jesus: "Enhver plante, som min himmelske fader ikke har plantet, skal rykkes op med rode.

Lad os tage dette helt bogstaveligt. Alt hvad der er bygget op af mennesker må dø for at Guds plan kan blive udført. Lad os træde tilbage så ånden kan komme frem.

Vi skal ikke være bange i denne proces, det kan se ud dom om du mister alt, som om alt bliver taget fra dig. Men Gud har hånd om det for at det der skal bygges op igen bliver bygget op ved Helligånden.

Zion VækkelsesCenter

- Fordi vi brænder for vækkelse

Jo mere du kæmper imod, jo længere tid tager processen - lad os ikke blive som Israelitterne i ørkenen - 40 år. Tak Gud for at han viser dig hvad der ikke kommer fra ham og pris ham for at han hjælper dig med at bryde døde gerninger ned og bygge nyt op i ånden.

Får du en åbenbaring til noget arbejde i din kirke, så skriv det ned til din pastor og lad ham bede over det, imens du selv beder om at Gud må åbenbare sandheden for jer begge om hvad der er rigtigst at gøre, på hvilke måde og hvornår. Får du en åbenbaring til projektet her, så giv det til mig og bed over det, får du en åbenbaring omkring dit arbejde, så giv det videre til din chef og bed om at Gud må lade ham se hvad du ser.

Ef. 5 v 8 - 14

For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed; lad kun det gælde, som behager Herren, og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem. For man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte, men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det:

Vågn op, du som sover,

stå op fra de døde,

og Kristus vil lyse for dig.

Jak 2 v 14

Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger?