

Zion VækkelsesCenter

- Fordi vi brænder for vækkelse

Guds gave!

Jesus elsker dig! Han gav sit liv på korset for at sætte dig i frihed. Han løskøbte dig fra den evige død som du har arvet efter Adams syndefald.

Galater brevet 4 v 7: " Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving".

Ved at erkende Jesus som din herre, bliver du arving til et evigt liv.

Matt.19 v29: "Enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det hundredobbelt igen og arver evigt liv".

Ved Jesus korsfæstelse og død tog han al din synd på sig (synd er ikke at tro på Guds ord). Han tog også dine sygdomme og bar dine byrder.

Joh 1 v29:" Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde: "Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd".

Matt. 8 v17 "for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger: Han tog vore lidelser, han bar vore sygdomme".

Efter sin død, opstandelse og himmelfart, gav Jesus os Helligånden. Helligånden er sandhedens ånd. Han er din vejleder, han husker dig på Jesus ord og han åbenbarer Guds sandhed for dig.

Apg. 2 v1 "Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige".

Du får Helligånden i dig gennem håndspålæggelse og bøn om Helligåndens virke i dig fra en anden kristen der har fået "åndens dåb"

Hvis du herefter beder om det, vil helliggørelse begynde i dig og Gud vil begynde at helbrede dine fysiske som psykiske sår. Alle dine sår, smerter, tanker og bekymringer kan du dele med ham.

Esajas 25 v12: " Han bryder dine stejle fæstningsmure ned, han jævner dem med jorden, så de ligger i støvet".

Det er gennem forståelse for denne fantastiske gave som Gud har til dig, at du vil kunne blive sat i fuldstændig frihed.

Bibelen sige at sandheden vil sætte dig fri. Sandheden er Guds ord. Ikke mere, ikke mindre.

Zion VækkelsesCenter

- Fordi vi brænder for vækkelse

Når Gud sætter dig fri af det gamle, er det vigtigt at du fylder nyt på. Det er vigtigt at du erstatter dine gamle tanker og følelser med Guds ord, at du taler og tænker og "står" skriftsteder i stedet for dine gamle overbevisninger og bekymringer.

Matt 12 v 43 : " Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men finder den ikke. Da siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det ledigt, fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Sådan skal det også gå denne onde slægt."

Når vi begynder at forstå, den kærlighed som Gud, vor himmelske far, har til hver eneste af os vil vi blive parat til at modtage den omvendelse som han tilbyder os.

Efesus brevet 2 v 3: "I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus - af nåde er I frelst -"

En omvendelse fra død til liv, en omvendelse fra trældom til frihed.

Mange er bange for kristendommen og tager afstand fra den. Kristendommen bliver ofte forbundet med en masse forbud og hårde domme over for mennesker som ikke fuldt ud lever efter bibelens principper.

Bibelen har sine principper, ja.

Gud har en plan med hvordan du på bedst mulig måde får noget godt ud af dit liv her på jorden. Han har planer for dig der er så meget større end du overhovedet kan forestille dig. Gud er uden begrænsninger, han er din hyrde, din forsørger, din læge og helbreder. Han er - hvis du giver ham lov til det - vejen, sandheden og livet.

Joh 14 v6: " Jesus sagde til ham: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig".

Kristendommen tilbyder, ved hjælp fra din far i himlen, den levende og almægtige Gud, Jesus Kristus, at bryde alle dine begrænsninger og lænker som livet har lagt på dig.

Benedikt - munk fra 500 tallet og fader til det vi også i dag kender som Benediktorden - siger om Kristendommen: "At den tilbyder dig frihed fra jegets krav og begærets tyranni. Videre siger han, at grundlaget for denne er "lydighedens stærke og herlige våben". Lydighedens motiv er kærligheden til Kristus".

Hvordan får vi kristne dette til at fungere i vores liv - vores hverdag?

Hvordan bliver Guds forordninger til frihed i vores liv?

Der står skrevet, at sandheden sætter fri. Sandheden er Guds ord. Når du studere bibelen vil du erfare, at du ved troen på Jesus Kristus og ved dåben i Helligånden får Jesus Kristus i dig. Al hvad Jesus står for ligger i

Zion VækkelsesCenter

- Fordi vi brænder for vækkelse

dig - du har samme kraft i dig som fik Jesus til at opstå fra de døde. Tror du på dette? Hvis du ikke tror det, kan du ikke få det. Der står skrevet, at som du tror, skal du få det.

Joh 8 v 32 "og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie."