



Guds plan!

Matt. 4 v 18 - 22

"Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han to brødre, Simon kaldet Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. Han sagde til dem: "Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere." De lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik videre, så han to andre brødre, Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, i båden sammen med deres far Zebedæus i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem, og de forlod straks båden og deres far og fulgte ham."

Jesus beder os her om at følge ham og så vil han gøre os til menneskefiskere. Jeg oplever at mange kristne ikke har taget dette budskab helt til sig. Ja, vi vil gerne følge Jesus og vi vil gerne forkynde evangeliet, hjælpe med at føre folk til Jesus.

Men er vi selv omvendt?? Vil vi følge ham som han fulgte Gud?

At omvende sig, er at vende sig væk fra noget. De fleste kristne har vendt sig bort fra de oplagte syndere som, druk, hor, løgn, snyd og bedrag - altså fra det der åbenlyst driver folk til falds. Men er vi omvendte i vores tanker og sind i vores ønsker og vores behov?

Hvis vi skal omvender os som Jesus beder os om, skal vi vende os helt bort fra al det verdslige. Også verdens måde at, løse problemer på, verdens måde at tænke på, verdens måde at regne os frem til resultater på. Vi skal bort fra hvad vi ønsker os, bort fra hvordan vi ønsker os at tingene skal se ud, bort fra hvordan vores fremtid skal se ud. Er vi parate til at følge Jesus - hvis vi svare ja til dette, må vi gå i daglig bøn og bede Jesus at lede os ind i hans plan, Guds plan for hver enkelt af os.

Joh 5 v 19

for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen.

Matt 10 v 37: Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.

Bryd gamle familie mønstre, bryd traditioner, bryd vaner, bryd "i vores familie plejer vi" - Jesus beder os om at følge ham - han beder os om at lære Gud at kende som han kender sin far og han beder os om, at hver enkelt af os må følge den plan som Gud har for os. Ikke mor og fars drømme om hvad de ønsker for deres sønner og døtre, ikke vores drømme om hvad vi gerne vil med vores liv - men bed sådan "Gud åbenbar din plan for mig".



ZVC-undervisning

Hvordan ved vi hvad Gud vil med os?

Gennem bøn. 1. Thess 5 v 17 siger: "bed uophørligt," - Bed uophørligt - vær i konstant bøn, bed Gud om at hans plan for dig må åbenbares.

I 2. Moses bog kap. 39 v 1 - 31 beskrives fremstillingen en præstedragt, helt ned i mindste detalje og i vers 5 står der "sådan som Herren havde befalet Moses"

I 2. Moses bog kap. 39 v 32 - 43 læser vi om, at fuldførelsen af arbejdet på Åbenbaringsteltets bolig var fuldført ganske som Herren havde befalet Moses.

Fra 2. Moses bog kap. 35 til kap. 39 læser vi om hvordan Gud ønsker at Åbenbaringsteltets bolig skal bygges. Vi kan læse om mål, om træsorter, om hvilke håndværkere som Gud ønsker at indsætte og på hvilke poster. Lange og kedelige beskrivelser - helt ærlig hvem har nærlæst disse beskrivelser bogstav for bogstav, linje for linje?

Men ved I hvad? Gud er den samme i dag som dengang. Gud har en plan, som han har styr på - uden vores indblanding. Vores indblanding forstyrrer hans plan. Vi er hans hænder og fødder på jorden -. Hvis vi krydder, hans planer med vores egne interesser, så er det ikke længere Guds plan, men vores.

Og vi kan hurtigt falde I:

Jeg har en oplevelse fra en kirke. En bekendt af mig kom i kirken en dag hvor der var profetisk forbøn. Jeg bad hende om at gå frem og efterfølgende referere hun forløbet til mig. Hun har pt. et problematisk ægteskab og alt hvad der var blevet profeterede ind over hende var fuldstændig korrekt. Hun refererer, at der bl.a. andet var blevet sagt at hvis deres forhold ikke ændrede sig, hvis de ikke ville arbejde på det, så kunne det meget vel ende med en skilsmisse. Alt var korrekt, enhver kunne se dette, men kvinden hæftede sig ved muligheden for en skilsmisse og jeg mærkede at der var noget galt her. Nu ved jeg godt at folk kan komme til at tviste det der bliver sagt, så de høre det de gerne vil høre. Men der var en forvirring over hende som ikke skulle være der.

Jeg kontaktede en leder i kirken omkring dette, hvad var der gået galt? Vi kunne ikke umiddelbart se det, da der intet var sagt som ikke var korrekt. Kvinden selv sagde, at det som jeg tidligere havde profeteret til hende om, var fuldstændig identisk med hvad hun nu havde fået at vide. Så altså der var, intet nyt der kunne forvirre hende.

Om natten kom Gud til mig: Han viste mig, at den forvirring som jeg så over kvinden, var korrekt. Hvad var gået galt? Gud viste mig, at vi kristne taler ofte med to tunger.

Vi taler om hvad biblen siger og blander det med vores erfaringer fra verden. Gud går ikke ind for skilsmisser, han har velsignet ægteskabet og lovet at han vil gøre ægtefolk til et kød "de to skal blive ét kød" står der i Matt. 19 v 5 og det er det håb vi skal tale om under ægteskabs rådgivning. Begynder vi at tale verdens erfaringer ind over, så flytter vi fokus fra hvad Gud lover os. Vi kan jo så efterfølgende bede over parret og give dem rådgivning omkring hvordan de kan bede sammen over deres forhold i fuld overensstemmelse med Guds ord.



ZVC-undervisning

Gud ønsker ikke at vi blander hans forordninger sammen med verdens erfaringer. De to ting passer ikke sammen. I Esajas 55 v8 står: For jeres planer er ikke mine og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren;

3. Moss. 19 v19 siger: I skal holde mine love. Du må ikke lade to slags husdyr parre sig med hinanden, du må ikke tilså din mark med to slags korn, og du må ikke bære tøj, der er vævet af to slags garn. Altså skal vi ikke blande Guds visdom med verdens erfaringer.

Matt: 9 v 17 Man fylder heller ikke ung vin på gamle lædersække; for så sprænges sækkene, og vinen går til spilde, og sækkene ødelægges. Nej, man fylder ung vin på nye sække, så bevares begge dele."

Hvis du blander Guds ord med verdens ord og betragtninger, så flytter du fokus fra hans ord, du tager kraften ud af hans ord og løfter. Hans ord er det fundament som vi skal bygge hans rige på, det er det fundament som skal få verden til at ændre sig. Guds ord er det fundament som skal bortdrive al mørkets magt over os. Hans ord skal ikke blandes med ord der tilhøre verden - mørket.

Ords 18 v21: Liv og død er i tungens vold, de, der er venner med den, nyder dens frugt.

Hvad er det Gud skal bruge os til, hvorfor er det her så vigtigt?

Matt: 9 v 37 - 38 siger: Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens Herre om at sende arbejderne ud til sin høst.

Arbejderne er os, de kristne som Gud skal bruge som hjælp til at hans plan lykkedes. Vi skal lykkedes først hver især, så sammen og der skrives at arbejderne er få. Jesus vidste, at arbejderne i Guds rige vil blive få. Kun få mennesker vil vende sig helt om til ham. Kun få mennesker vil aflægge deres tanker, deres sind, deres behov, ønsker, drømme, deres ideer m.m. for at følge Jesus - for at følge Guds plan.

Hvad er høsten?

Mennesker. Sønderrevne mennesker, iturevne mennesker, mennesker som mørket har grebet. Når der kommer vækkelse, er det ikke nok at hjælpe mennesker til Jesus, vi må være villige til at gå meget længere sammen med dem. Elske dem, bede sammen med dem, undervise dem, bruge tid sammen med dem.

Matt. 9 v 35 - 38 Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple: "Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst."

Høsten er stor. Vi kan bare tage et kig ned af gaden her, så vi få øje på mennesker som har brug for at blive sat i frihed



ZVC-undervisning

Og hvorfor er det så vigtigt at vi står på Guds ord. At vi ikke lægger til eller trækker fra. Joh. 8 v 31 - 32 siger "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie."

Kun sandheden sætter fri, derfor er det så vigtigt at vi kun taler Guds ord ind i mennesker der har brug for at blive sat fri. Hvis vi blander Guds ord med verdens betragtninger skaber vi forvirring. Hvis mennesker har brug for at blive sat fri, har de brug for en sandhed der kan forløse dem. De har ikke brug for valgmuligheder som vil holde dem fast i deres forvirring. De har ikke brug for udsigter til noget andet end det Gud lover i bibelen.

Hvis I prøver at mærke efter i selv, så vil I opleve at det vil give fred at stå på Guds ord og ufred at drage andre konklusioner ind over - uanset hvad vores erfaringer fortæller os. Hvis mennesker kommer frem med hvad de tror der vil ske, fordi deres erfaringer siger dem det og disse erfaringer ikke stemmer overens med Guds ord, kan vi afvise dem ved at sige "ikke hvis du beder Gud ind over" og det er det budskab som vi skal holde fast i.

Mine forældre var imod kristendommen, men I bibelen står, at ethvert knæ skal bøje sig, og at alle tilhører Guds rige og jeg bad hver dag i to år om mine forældres frelse og Gud kom til mig og sagde "jeg vil rejse dine forældre fra de døde". Og det skete.

I Matt. 9 v 29 "Det skal ske jer, som I tror."

Og Guds plan står i Matt. 28 v 19 - 20 Missionsbefalingen: "Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. I det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befaleet jer. Og se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Så lad os bede Helligånden om at fylde os og bede ham om at åbenbare sandheden for os og huske os på Guds ord.