



## Guds retfærdighed!

Gud bad mig undervise i hans retfærdighed. Jeg spurgte ham hvad han mente og fik svaret "Dette at kende mig".

Du er skabning af Guds nåde. Han har skabt dig, frelst dig til et evigt liv og kun han kender den fulde sandhed om dig og dit liv. Hvem du er i Jesus Kristus og hvilke planer han har med dit liv.

Det er kun Gud der kender den fulde sandhed om dig - hvis alle forstod dette ville vi ikke søge efter sandheden i øst og vest.

"Jeg kendte dig selv før du blev dannet" Jer 1 v 4-5

"Jeg vævede dig sammen i din moders liv" siger han i Sl. 139 13

"Jeg har bragt dig frem " siger han i Sl. 7 1-6

Gud kender dig, han ved alt om dig, men kender du ham.

Hvor mange ved hvem Lis og Johannes er? Lis og Johannes marker jer lige -

Nu ved du hvem de er. Du kan endda sætte ansigt på. Jeg kan tilføje jer mere viden. Lis og Johannes er ledere i Impact church i Roskilde - de er undervisere og gruppeleder her i Sinaj.

Nu ved du lidt mere om Lis og Johannes - men kender du dem? Kender du deres håb, deres sorger, deres planer?? Nej vel?

Du har set dem, du har hørt lidt om dem, men du kender dem ikke.

Sådan er det også med Gud. Hvor mange ved hvem Gud er?

Vi har læst om ham, hørt om ham i kirken og på bibelskoler, vi har fået fortællinger om ham, hørt om vidnesbyrd fra mennesker som har haft en oplevelse med ham. Nogle har endda oplevet og set hans kraft gennem mirakler og undere. Nogen af jer har en rigtig stor viden om Gud.

Men kender du ham? Du har måske delt hjerte med ham, givet dine følelser til ham, bedt til ham omkring nogle behov som du måtte have haft. Men kender du ham. Kender du Guds hjerte, hans plan for dig, hans plan for jorden og hvordan han ønsker at vi skal leve for at hans plan bliver fuldbragt?

Teoretisk kan vi få en masse viden om Gud - men du lære ham kun at kende ved gennem dit hjerte at hige efter ham. At hige efter sandheden, efter hans retfærdighed.



## ZVC-undervisning

Hvis vi går fra kirke til kirke vil vi høre mange slags forkyndelser om hvem Gud er.

Kender du det ikke at føle at du bliver forstået eller hørt. Jeg tænker ofte på hvordan det må være for Gud at opleve når vi mennesker laver vores eget billede på hvem Gud er.

I Jobs bog møder vi Job som er en mand, hvis store lykke syntes fortjent. Men pludselig giver Gud satan lov til at prøve Jobs retfærdighed og Job mister børn, ejendom og han bliver syg. Job forbander ikke Gud, men han ved at han ikke har syndet. Tre af Jobs venner kommer alligevel til ham for at vise medfølelse. Og de tre venner prøver, på hver deres måde at overbevise Job om at lidelse er straf for synd. Vi oplever her, at Guds retfærdighed bliver forklaret ud fra hvad 3 mennesker prøver at regne sig frem til må være Guds plan. Til sidst griber Gud selv ind og fortæller hvem han er og jeg vil foreslå jer at læse Jobs bog i al fald kap. 38 - 41.

Jobs bog er et tydeligt eks. på hvordan vi mennesker kan komme til at danne os vores eget billede af hvem Gud er.

Vi er nødt til gennem bibellæsning, bibelundervisning, bøn og tilbedelse at knytte os til Gud, så vi i vores hjerte får en viden om hvem han er. Vi er nødt til at hungre efter ham. Vi er nødt til at ville ham. Hvis du ikke gennem hunger og længsel mætter dig med hans ord, lader hans ord fylde dit hjerte ud - så vi du aldrig nå hans fulde velsignelse. Hig efter at få et lydhørt hjerte. Kong Salomo kong Davids søn gjorde dette og I kan læse dette i 1. Kong 3 v 9. Gud spurgte Salomo "Sig hvad jeg skal give dig" og Salomo svarede "Giv din tjener et lydhørt hjerte".

Gud sagde til ham: "Fordi du bad om dette og ikke om et langt liv, ikke om rigdom, ikke om dine fjenders død, men om evne til at høre, hvad der er ret, så vil jeg gøre, som du bad. Nu giver jeg dig så stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig tidligere har været og heller ikke siden skal komme nogen som dig. Men jeg vil også give dig, hvad du ikke bad om, både rigdom og ære, så der ikke vil være nogen som dig blandt konger, så længe du lever. Og hvis du vandrer ad mine veje og holder mine love og befalinger, sådan som din far David gjorde, vil jeg give dig et langt liv."

Her erfarer vi lidt om hvem Gud er og hvad han ønsker fra os.

Gud er kærlighed, han er også retfærdighed. Han ønsker orden og fred her på jorden og kun ved at bruge tid sammen med ham og indgå i et kristent fællesskab vil du komme fra nedbrydningen til opbygningen af Jesus Kristus i dig. Kun gennem kendskab til den Guds fulde sandhed vil du komme ind i hans velsignelse - kun ved at knytte dig til hvert et ord som kommer fra ham, til hver en sandhed som kommer fra ham til hver eneste leveregel som kommer fra ham - vil du komme ind i hans fulde velsignelse.



## ZVC-undervisning

Vi bliver ikke helliggjort ved at gå vejen selv, vi kan være nok så gode og hjælpsomme mennesker men helliggørelse kommer kun ved at knytte sig til Guds ord og renses gennem Helligånden. Jeg høre ofte, jammen Gud kender min situation, han kender tiden i dag, så han forstår nok også min situation. Ja, Gud kender tiden i dag og ja, han kender din situation. Men tiden i dag er for de fleste menneskers vedkommen skabt af selvet uden om Gud og er din situation i dag ikke i overensstemmelse med hans ord, så bed om hans indgriben i situationen så hans vilje må ske i den. Og kender du hans vilje gennem ordet, så begynd at arbejde for at få dit liv til at blive i overensstemmelse med hans ord.

Ordsprogenes bog 1 v 7 siger: At frygte Herren er begyndelsen til kundskab.

I 3. Mos bog v 19 siger han: I skal holde mine love. Du må ikke lade to slags husdyr parre sig med hinanden, du må ikke tilså din mark med to slags korn og du må ikke bære tøj, der er vævet af to slags garn. Gud påpeger her - lad være med at prøve at tilpasse dig den verdslige verden og samtidig prøve at tilpasse dig min verden - det kommer der ingenting ud af. De to verdner ligger i strid med hinanden.

Vi vil bruge efteråret til at komme dybere ind i Guds visdom alt foregår via en proces, det vigtigste er din vilje til at følge din far i himlene.

Har du følelser, ting i dit liv som ikke høre Gud til og ønsker du at det bliver brudt, så lad os bede sammen - ræk lige kort hånden op hvis du ønsker Guds indgriben i dit liv.