

# Zion VækkelsesCenter

- Fordi vi brænder for vækkelse

## Livet med Gud!

At leve livet med Gud, er et valg du træffer, en beslutning om at "opgive" at leve dit liv i egen kraft, men at du lader hans kraft og almægtighed komme til.

Til dette behøver vi Helligånden.

Joh 14 v15 - 21 "Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham."

Helligånden er Guds egen ånd. Helligånden er den første i treenigheden som vi møder. Det er gennem ham at vi bliver draget til Jesus.

Kort fortalt om treenigheden, så er sønnen den der beder, Faderen den der sender og Ånden den der kommer.

Helligånden er sandhedens ånd, der - når han får lov - vil hjælpe os med at bryde vores hårde hjerter, så vi gennem kærligheden til Jesus bliver til den som Jesus har skabt os til at være.

Helligånden er den lille stemme i os, han er vores samvittighed, han er talsmanden eller hjælperen, han er den der kommer med kraft og styrke til os og igennem os.

Helligånden vejleder os til et liv i Hellighed, til et liv i tæt samhørighed med Gud - efter Guds forordning.

Helligånden leder os i kærlighed gennem den renselsesproces det er at blive Helliggjort. Det er også Helligåndens kraft vi ser virke gennem helbredelser, undere og mirakler.

Vi kan ikke helliggøre os selv, det vil blive til lov trældom. Vi kan kun blive helliggjorte ved gennem bøn at lade Helligånden ransage vores hjerter, ved at lade ham åbenbare for os hvad der ligger i vores hjerte,

Helliggørelse er, når vi vælger at frigøre os fra "kødets" magt over os og lader os forme til den som Gud har skabt os til være.

Når vi i bibelen læser om Guds forordning for os mennesker, træder mange tilbage. De fleste oplever, at der bliver lagt bånd på deres frihed, men hemmeligheden ved kristendommen er, at den sætter mennesker i frihed.

Verden stiller mange krav til os og mange mennesker føler sig overbebyrdet af de mange krav og byrder som hverdagen indbyder til. De sidste årtier har opfordret os til selvrealisering, vi skal leve vores jeg ud. Der

# Zion VækkelsesCenter

- Fordi vi brænder for vækkelse

igennem tager mennesket en stor byrde på sig og påtager sig en magt som er både belastende og angst provokerende for de fleste af os.

Vi er ikke skabt til at leve og skabe i egen kraft. Vi er skabt til at leve i tæt samhørighed med Gud - himlens og jordens skaber. Vi er skabt til at leve som børn, der har en beskyttende og kærlig far som nok skal forsørge dem og forløse deres ønsker og behov for dem.

De fleste kender Gud som en streng far som man - i egen kraft, egen formåen - skal indordne sig under.

Gud er kun kærlighed, han er retfærdig, han er nidkær, men i kærlighed. Husk du er hans elskede barn.

Gud, din far ønsker det bedste for dig. Han ønsker at skåne dig for skuffelser, svigt, nederlag, forkastelse m.m. Men det kræver at du lader ham komme til, gennem bøn til Helligånden.

At du skal leve ret efter Guds forordning, betyder ikke at du skal leve et liv i tristhed og fattigdom og med en evig stor løftet pegefinger foran dig.

Du må gerne have ønsker for dig og din familie - han har selv lagt disse ønsker ned i dig. Bed dine ønsker op til Gud i Jesu navn og han vil forløse tingene til dig efter hans timing.

Når du kender Guds kærlighed til dig, vil du også vide, at hvis dine bønner ikke bliver opfyldt lige nu, så er det fordi at Gud er ved at gøre dig klar til at modtage hans gaver.

At leve ret efter Gud, er i første omgang at begynde at lære hans kærlighed til dig at kende, hans ønske om at passe på dig, at bevare dig at give dig et fantastisk liv. Først når du forstår hans kærlighed til dig, vil du kunne begynde at leve det liv som han har til dig. Først der, vil du have et ønske om at blive helliggjort.

Hvis du virkelig skal forstå hans kærlighed til dig, skal du begynde med at forstå, at hans voldsomme død på korset var bestemt for at sætte dig i frihed. Jesus døde på korset for at sætte dig i frihed. Han løskøbte dig fra døden til et liv i evigheden. Han løskøbte dig fra et liv i lov trældom til et liv i hans herlighed. Mange kristne mister den sidste del i det jordiske liv, fordi de ikke har forstået vigtigheden i at lære hans kærlighed at kende og at stole på den og efter følgende lade sig helliggøre af kærlighed til ham som har givet sit liv til dig.

Du skal ikke være perfekt - men du skal være villig til at lade dig forme ud af verdens trældom og ind i hans herlighed.

Helligånden vil gøre dette for dig - hvis du beder om det fra hjertet. Jeg har, måtte bede om at få tro til at kunne stå på hans ord, at måtte få et hjerte som kan tilbede faderen som Jesus gjorde - for i mig selv kunne jeg ikke. Bed og der vil blive dig givet.

Hvis du beder om, at hans tanker (Jesus) må blive dine tanker, at dit hjerte må blive som hans hjerte, at dine øjne må blive som hans øjne og at dine øre må høre som hans øre, så vil du få det. Der vil gå en proces i gang i dig, så du vil blive parat til at modtage hvad du beder om.

Du vil blive frigjort fra det der står i vejen for at hans kærlighed kan fuldendes i dig. Du bliver sat i frihed.

# *Zion VækkelsesCenter*

- Fordi vi brænder for vækkelse

Som hjælp til denne proces kan du bruge andre kristne, der ved Helligåndens hjælp kan bede sammen med dig om at du må blive fri for hvad der står imellem dig og Gud.

Søg hans rige først, så vil alt andet blive givet dig.