



## Lovprisning og bøn.

Vi bruger lovprisningsaftener til at lære Gud at kende. Til at få Guds ord til at fylde i vores indre, til at få Guds ord til at erstatte det som verden har givet os.

Hvorfor er dette så vigtigt? At få Guds ord ind i vores indre?

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. *Joh 1 v 1*

Hele verden er holdt sammen af hans ord. Uden hans ord vil der slet ikke være nogen verden, uden hans ord vil det hele kollapse. Hvis vi kigger ud i verden, ser vi kollaps efter kollaps, katastrofe efter katastrofe. Også menneskene er holdt sammen af hans ord. Kigger vi på mennesker, ser vi mere og mere ulykke - hvorfor? Fordi vi har flyttet os væk fra Guds ord som beskytter os og holder os oppe. I stedet har vi knyttet os til verdens ord, ord som nedbryder og ødelægger os.

På de områder af vores liv hvor Guds ord ikke har magt, der bor mørket.

Mange af os har oplevet, helbredelse på områder af vores liv - fysisk som psykisk samt set at situationer ændre sig, når vi vender os til Guds ord og hans forordninger.

I forbindelse med dette, viste Gud mig i en åbenbaring, det nu ikke længere eksisterende ungdomshus på Jagtvej 69. Huset der i sin tid blev købt af den kristne menighed "Faderhuset "

Gud viste mig, at huset blev frikøbt fra verden og ind i hans rige = omvendelsen. Vi siger Ja, til troen på Jesus og skal nu til at lære de Kristne værdier at kende. Men huset på Jagtvej blev aldrig fyldt op med Guds ord, det stod tomt. Det tilhørte ikke længere verden, men kom heller ikke under Guds beskyttelse, den beskyttelse som hans ord og forordninger giver.

Matt. 12 v. 43 - 45 siger

Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men finder den ikke. Da siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det ledigt, fejlet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Sådan skal det også gå denne onde slægt."

Også dette skete på Jagtvej. De autonome flyttede ind, mennesker fyldte med oprør, egenrådighed og selvdestruktion og huset endte med at blive revet ned.



## ZVC-undervisning

Mange stiller mig spørgsmålet "hvorfors har mange kristne det så svært?". Jeg oplever at svaret er blevet os giver her.

I Johannes åbenbaring 3 v 15 - 22 skrives til en menighed!

Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig! Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne."

Det vi høre, skal stemme overens med bibelens ord og forordninger og så skal vi leve det. Kun på denne måde kan vi opleve Guds fulde velsignelse.

I aften vil jeg føre jer gennem en bøn, hvor vi binder det mørke der er omkring os og derefter fylde os med Guds ord.

Det er altid vigtigt, at når vi beder for kristne om at mørket omkring dem må blive bundet, at vi så efterfølgende fylder dem op igen. Et tomt hus bliver hurtigt mørkets bolig.