



Overgivelse!

Det er nu snart 4 år siden, at Gud bad mig om at overgive sig til ham. Jeg har været igennem mange processer siden da, hændelser og episoder som Gud har tilladt ske i mit liv for på denne måde at gøre mig bevidst om hvad der ligger i mig som ikke kommer fra ham. Jeg er ikke færdig endnu.

Men, hvad betyder overgivelse til Gud?

Jeg har i julen læst to bøger, som begge er identiske fra det virkelige liv og som begge to ender med at hovedpersonen kommer ind i en total overgivelse til Gud.

Den ene bog er skrevet af og om præsten Johannes Facius: "Gud kan uden mig, men ønsker det ikke"

Ved bogens start er Johannes Facius i tjeneste som pastor og leder i alt 7 forskellige opgaver har han koblet sig på. Han har en travl hverdag, han skal træffe mange beslutninger, deltage i mange møder og er i det hele taget en betydningsfuld mand. Han har på daværende tidspunkt været i tjeneste i tyve år. Pludselig bliver han ramt af et hjerte svigt og en depression begyndte at komme over ham. I tre år kæmpede Johannes Facius mod sygdom og depression. Han fik den ene forbøn efter den anden og han holdt krampagtigt fast i sine tjenester til trods for, at hans kollegaer rådede ham til at forlade tjenesten. Dette indebar en dyb følelse af at være forkastet af Gud. Han kom længere og længere ud i depressionen og både hans tjeneste, ham selv og hans familie led voldsomt under denne kamp. Efter 3 års kamp opgav han.

Under bøn sagde han Gud at han ville opgive sin tjeneste og forlade ethvert område af sit åndelige arbejde. Under bønnen bebrejdede han Gud, at Gud ikke tog sig af hans sygdom, men hvis det var sådan Gud ville have det, så skulle han få det. Gud skulle ikke længere regne med ham. Da han var færdig med at skælde Gud ud følte han sig befriet men udmattet, så han tog et par sovepiller og sov til næste morgen.

Da han vågnede næste morgen følte han at noget var anderledes, han følte en hånd lægge sig på hans hoved og kroppen følte som om hans tæer var stukket i en stikkontakt. Dette varede i ca. 30 sekunder og Johannes Facius var helbredt fra sin depression. Helligånden tog plads i ham og hans tjeneste var fremover ledt af ånden og ikke af ham selv. Og dette var præcist hvad Gud ville med ham. Forme ham som ler til et brugbart kar - Johannes Facius skriver efterfølgende, at han ikke mere behøver at bekymre sig om fremtidigt arbejde, at han ikke mere skulle planlægge hans eget program for Gud havde allerede en vel forberedt og detaljeret plan med bestemte gerninger for ham. Han skulle blot opdage denne vej og begynde at vandre på den.

Gud har en plan for dig og for mig.

Efeserbrevet 2.10 siger: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.

Gud skriver i Esajas 55 v8:For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren;



ZVC-undervisning

Og hvordan kommer vi til at kende Guds veje for os?

Ikke ved at prøve at forstå dem intellektuelt, ikke ved at forsøge at regne dem ud, ikke ved at følge vores følelser med ved at forstå dem i ånden. Ved at overgive vores liv til Jesus, ved at droppe vores egne ideer, vores egne kampe, vores egne kæpheste og inviterer Jesus ind over de situationer som vi står i - og vente på hans indgriben.

Den anden bog jeg læste var "Miraklet i spejlet" af Mark Buntain. Her følger vi en 22 kristen elite gymnast og universitet studerende pige. En dag glider hun på universitetets trappe og kure på ryggen ned af rigtig mange trin. Hun må hjælpes op af trappen og i løbet af de næste dage føler hun sig mere og mere lam i benene. Hun bliver indlagt og røntgen billederne viser at de nederste ryghvirvler er knuste og knoglestykkerne ligger og svømmer rundt i ryg væsken. Hun bliver lagt i stræk og gips fra top til tå og lægerne mener at hun i løbet af de næste tre måneder vil komme sig helt. Dette sker ikke, månederne går og lammelsen kryber længere og længere op ad kroppen på hende til sidst når det åndedrættet og spiserøret. Hendes krop bliver mere og mere forkrøblet at se på. Pigen beder til Gud om helbredelse, der er mange der kommer og beder for hende, men intet sker. Efter ca 9 - 20 måneder giver hun op og siger en dag til Jesus "Jesus, min krop tilhører dig, gør med den hvad du ønsker". En af forbederne genkender hende pludselig fra et syn han fik for over 20 år siden og i samme nu ved han at Gud vil helbrede hende. Pigen får det at vide - hun lader sig udskrive fra hospitalet, smider sin medicin ud og ligger lammet i sin lejlighed med en døgnplejer. Under bøn får hun en dato og et klokkeslæt for hvornår Gud vil helbrede hende. Det sker præcist på klokkeslettet. Jesus kommer ind af døren, lægger hånden på hende og hun er fuldstændig helbredt på stedet. Som vidner har hun sin mor, sin plejer et par venner og et par læger fra hospitalet.

I begge bøger overgiver hovedpersonen deres liv fuldt ud til Gud. Hvorfor er disse vidnesbyrd vigtige lige nu??

Fordi Gud lige nu i Norden - i Danmark er ved at rejse mennesker op, mennesker som ønsker fuldt ud at gå ad den vej som han har forudberedt til dem. Mennesker som er villige til at lægge deres egen vision ned - som er villige til at opgive deres egne behov og deres egen vilje. Gud har sprængt et åg over Danmark. Han tilbyder sit nærværd i et omfang som vi i Danmark aldrig tidligere har været vidne til. Han søger mennesker som ønsker Helligåndens fulde ledelse så Gud kan rejse sit rige op i Danmark og i resten af Norden.

Gud har en plan for alle kristne og derfor også for os. Det er derfor vigtigt at vi som enkelte personer - for de der ønsker det - beder om et lydhørt hjerte - og i bøn giver deres liv til Jesus som han gav sit liv os. Det er også vigtigt at vi står sammen i bøn og beder for at Sinaj må komme under Guds fulde vilje. Der er vigtigt i en periode hvor visionen ikke er helt tydelig, at vi står helt stille og venter på at Gud fremlægger sin plan for os. Det er vigtigt at vi hver især opgiver vores ønske for gruppen og giver Gud 100% plads til at forme og forløse hvad der nu skal formes og forløses til os. Som vi oplever i de to cases vi har gennemgået, så kommer der en fuldstændig opgivelse af det gamle for at det nye kan fødes. Det gamle må dø før det ny kan blive født. Jeg foreslår derfor, at vi pt. ændre vores planer for foråret og bruger tid på lidt undervisning ca. ½ time pr. gang og herefter bruger resten af tiden - efter en kop the/kaffe - på at bede Guds vilje ind over os.



ZVC-undervisning

Oftentimes we talk about prayer and fasting, which is mentioned several times in the Bible. Fasting can mean that we abstain from eating for a short period, but it can also mean that we give up our own needs, desires, dreams, passions, opinions and attitudes etc. And that is what I want us to do in Sinai and give Sinai to God.

Right now it is time over Denmark and what you sow you will come to harvest. If you sow in the flesh you will harvest in the flesh, which is the same as death, i.e. that what is planned out from your own desires and needs is not sustainable in the long run. If you sow in the spirit you will harvest life and we know from the Bible, that life will flourish and bloom.

1. Kor. V 10 - 15 siger

After the grace, which was given to me by God, I have as a skilled builder laid the foundation, but another builds on it. Everyone should take care, how he builds. For no one can lay another foundation besides the one, which is laid, Jesus Christ.