



## Overgivelse & Helliggørelse:

Temaet, hver gang jeg går i bøn for den undervisning som er vigtig for den tid som vi befinder os i, er overgivelse til Herren gennem helliggørelse.

Vi har flere gange været inde på at overgive vores liv til ham, at sætte ham på første pladsen, at bede hans vilje ind i vores liv og træde tilbage med vores egen vilje, lyster og de behov som vi oplever at vi har. At lade os korsfæste.

Vi har også talt om helliggørelse, at rense os fra synd. Synd er at gå ved siden af Guds plan for os. Han har en plan for dig og for mig. Synd er ikke kun de handlinger som vi gør der er imod Guds ønsker for os, det er også det der foregår i vores sind og tanker. Overbevisninger som vi lever efter der går imod Guds ord.

Vi er skabt i hans billede - Jesus viste os hans billede ved at komme til jorden som menneske. Vi kan aldrig blive Jesus, men vi kan give ham plads i os så hans lys kan reflektere gennem os

Johannes evangeliet 1 v- 6-8

"Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset."

Vi bliver et vidne for lyset når det begynder at skinne gennem os.

Rom 8 v 28-30

"Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort."

Gud har forud bestemt os til af formes efter Jesus billede.

Kristus har taget bolig i os ved frelsen, da vi bad ham komme ind i vores hjerter. Når vi formår at blive i ham, når vi formår at holde vores fokus på ham uanset den eller de omstændigheder vi står i og når hans Ord bliver i os, så vil hans lys skinne mere og mere igennem os. Vi bliver mere og mere lig Ham.



## ZVC-undervisning

Vi taler her om 2 ting.

1/

At, holde fokus på ham. Jesus er løsningen på vores problemer. Vi begår ofte den fejl, at vi ser mere på de omstændigheder vi står i end på Ham. Jesus er en overnaturlig Gud. Vi begrænser ham, når vi løser vores problemer ud fra hvad vi tror, mener, oplever eller har erfaring for. Brug Jesus, lad ham blive din fortrolige ven, vejleder og problem løser. Bed problemerne op til ham - uanset hvad du står i, uanset hvor pinligt du oplever at din situation er. Jesus ved det hele alligevel, han venter på at du lægger din situation frem for ham, at du delagtiggør ham i dit liv. Han elsker dig, han ønsker fællesskab med dig - tal med ham, lovpris ham for det han er for dig - for menneskeheden - så viser du, at du også kender ham. I deler hjerter, du inviterer ham tættere på dig. Han får lov til at fylde i dig. Hans kraft, hans herlighed, hans visdom og kundskab, bliver din tro følgesvend.

Når du står i en problemfyldt situation, læg det op til ham og lovpris ham for at han er din hyrde, din frelser, din læge, din forsørger. Pris ham for at han har lagt mørket - og dine problemer under sine fødder. Bliver dit problem ikke løst som du ønsker det eller til den tid som du ønsker det, så stil dig i tro til at Gud har styr på det - hans løsninger kommer til tiden og tak ham for at hans vilje kommer ind i dit liv.

2/ At, lade hans ord blive i os.

Vi kigger her på vores tanker. Passer de til hvad bibelen lære os? Stiller vi os i tro til hver eneste af Guds ord? Tanker der ikke stemmer overens med bibelens ord må vi tage til fange. En vigtig ting at få fanget er at være vantro. Ånden af vantro, er den der afholder os fra at stille os i tro til at alt hvad Jesus har lovet os og alt hvad han har fortalt os er sandheden - dengang - som nu og i evigheden. Når vantroen påvirker os, afholder det os bl.a. fra at tro at det er muligt for os at blive Kristus lig. Altså en løgn og en lænke som binder os.

Kender I det, at have nogle fastlåste tanker, tanker som gentager sig som at "jeg er ikke god nok" ect. ect.? Når tanken bliver en del af dit liv, noget der har sat sig fast til en overbevisning bliver den til et fæstningsværk. Fæstningsværker, forhindre fremmed indtrængen, som feks. "Jeg er skab i Guds billede". Altså må vi tage den tanke til fange og give den til Jesus. Hvordan tager man en tanke til fange?

En måde at gøre dette på, kunne være: I Jesu navn tager jeg autoritet over min tanke omkring ikke at være god nok, jeg binder den og giver den til dig Jesus. Bed Jesus om at hans kærlighed må komme over dig.

Salme 55.

v23 Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. I al evighed lader han ikke den retfærdige vakle.

Du skal ikke dyrke dit sind og dine følelser, du skal ikke jagte efter oplevelse der kan have bidraget til at du reagerer anderledes end du ønsker det. Du skal blot have et dybtfølt ønske om at blive helliggjort og Helligånden vil automatisk hjælpe dig med, at dine tankefæstninger kommer frem i lyset. Der hvor du evt. behøver hjælp, er der hvor tingene vender tilbage gang efter gang. Der kan det være godt at få hjælp til, at roden i dette kommer frem i lyset. Det kan være hos en kristen med en frigørelses tjeneste eller du kan selv bede Helligånden om at hjælpe dig med at roden - den dybere liggende årsag - kommer frem i lyset.



## ZVC-undervisning

Hvorfor er dette nødvendigt?

Johannes evangeliet siger i

"v5 Jeg er vin træet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. v6 Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. v7 Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. v8 Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple."

Jesus siger: Skilt fra mig kan I slet intet gøre.

Og i Matt. 7 v 24 - 27 siger Jesus

"Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort."

Jesus gør os klart, at det kun er det der er bygget sammen med ham, der består. At det i den sidste ende kun er hans ord der er sandheden og at alt andet må forgå. Alt hvad vi bygger, tænker, tror i egen kraft vil komme til at falde til jorden. Alt hvad der er i overensstemmelse med hans ord vil bestå.