



Tankekonstruktioner!

Sidst talte vi om dette at vokse under autoritet. At Gud det aldrig har været Guds mening, at vi har skulle styres af kundskaben om godt og skidt, men af en motivation af lydighed. Dette at underordne sig Guds autoritet og de mennesker som Gud har indsat som autoriteter over os.

For at lære at kende Guds autoritet må du fornægte dig selv. Dette fordi Gud ønsker at vi skal repræsenterer hans autoritet og ikke at vi skal erstatte den.

Vi talte om at stå under autoritet og at stå i autoritet. Vi kom denne aften i kontakt med vores oprørske ånd.

I aften vil jeg tale om tankekonstruktioner. Dette er en fortsættelse af sidste aften's undervisning ud fra Watchman Nee's bog "Åndelig autoritet."

En konstruktion betyder sammenføjning/sammen sætning. Tankekonstruktion er den måde hvorpå du sammensætter dine tanker. Vi har alle rigtig rigtig mange tanker og vores tanker er bygget op på baggrund af bag ved liggende tanker og erfaringer. Vi sætter således ting/hændelser ind i en forståelsesramme som giver mening for os. Watchmann Nee beskriver det som fæstningsværker. Det giver os en tryghed at vi har kontrol over tingene, at vi forstår det som sker omkring os. Det forstyrre os når vi skal nedbryde vores fæstningsværker, når vi skal til at forstå tingene på en helt anden måde end vi plejer.

Da vi sidst trænede i grupper, arbejde vores gruppe med at rådgive og bede over en kvinde som fortalte om et problem hun står i. Kvinden ser sin situation som værende vældig problematisk og de fleste af de personer som skulle rådgive var enige heri. Der var ikke noget forkert i dette - og dog. Situationen syntes problematisk fordi vi kigger på den med vores gamle overbevisninger / tankekonstruktioner om selv at skulle løse vores problemer.

Opgaven er nu at personen/vi skal til at ændre vores gamle tankemønstre som komme fra en verden hvor vi selv skal kæmpe for at klare problemer og til en ny tanke/viden om at have en far i himlen som vil tage sig af vores problemer gennem bøn. Ja, der er nogle praktiske ting som vi skal tage os af omkring vores de situationer vi står i - i tro på at vores himmelske far - på åndeligt plan løser vores problem til det bedste for os.

Skal vi kristne rådgive mennesker - skal vi rådgive ud fra bibelens ord og ikke ud fra de erfaringer som vi har taget med os fra verden - vores liv før vi blev kristne. Vi må finde skriftsteder som modsvarer det vi står i, så vi kan stille os i tro på Guds ord og ikke knytte os til den situation vi står i.

Jesus fortæller før sin korsfæstelse disciplene at dette vil ske og i Matt 16 v 22 står



ZVC-undervisning

"Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: "Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!" Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter "Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil."

Vores tanker skal være i et med Kristus tanker. Vi må ikke putte egne erfaringer/behov ind over hvad Gud vil.

2 kor. 10 v 3 - 4: Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som verdslige mennesker. Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydige fange hos Kristus, og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret.

Vi skal ikke bare læse bibelen - vi skal leve den.

Vi skal tage vores tankekonstruktioner til fange og lade vores tanker blive lig Kristus. Vores tankekonstruktioner forhindrer os i kundskab om Gud. Dette sker så snart vores tanker overgiver sig til fornuften. Når vores fornuft træder i kraft kan vi ikke adlyde Gud. Vi udtrykker fornuft og tanker gennem vores ord.

Vi er nødt til at bede om at få vores fæstningsværker brudt ned.

Det er ved at kende Guds autoritet og stille sig under hans autoritet, at vores fæstningsværker kan nedbrydes. Vi kan hører på et menneskes tale om tankekonstruktionerne er brudt ned. Jeg kunne tydeligt høre under vores øvelse, at de talte ord ikke stemte overens med bibelen.

Vi må også ind i en erkendelse af, at det vi står i af problematikker ikke kommer fra Gud, men er i vores liv fordi vi ikke har overgivet vores liv til, fordi vi ikke rådgiver os med ham i bøn. Vi bør bede om tilgivelse for dette og begynde at lægge ethvert problem vi står i op til ham. Tilgiv mig Gud at jeg stiftet gæld, påtaget mig sygdom, gjort mig uvenner med osv. osv.

Så længe vores tankekonstruktioner ikke er nedbrudte, så vores tanker bliver lig Kristus, så længe vil vi prøve at få Guds ord tilpasset vores forståelse. Vi begynder at rådgive Gud - du kan da godt forstå at jeg lige skal have ordnet min bolig situation først, at jeg lige skal tjene penge så jeg kan få smør på bordet osv. Osv.

Dette er oprør mod Gud. Uvidenhed er ikke synd men - men synd er bevidst at gå mod Guds ord - og det gør vi så længe vi ikke stiller os under Guds autoritet. Så længe vi tror at vi ved bedre end Gud - Gud du kan jo forstå, du kan jo godt se..

Vi kan hurtigt genkende om vores tankekonstruktioner har været under forvandling.



ZVC-undervisning

Jeg vil nævne 3 punkter som vil afsløre om du trænger til at sætte dine tankekonstruktioner under lup og bede dig fri af det der binder dig

1/ om det sagte er oprør - altså imod Guds ord i bibelen

2/ om vi diskuterer med Gud - Gud tiden i dag er altså anderledes en da bibelen blev skrevet - Gud min situation er håbløs - du må forstå

3/ Om vi er fyldte af mange meninger og opfattelser. Det er bare for dårligt, det er helt forkert m.m.

Det at vi har frihed til at tænke og udtrykke hvad vi vil, det bør vi opgive og indordne os under Guds ord.

Vores tanker er kontrolleret af en af to muligheder: fornuften eller Kristus.

Jeg har hørt mange kristne sige: Nu skal vi også huske at bruge vores fornuft. Men Gud er langt mægtigere end vores fornuft -

Da jeg havde været kristen 1 år, sagde Anders Ova til mig (han er kaldet profet) "Gud venter på at du går ud og underviser". Hvor fornuftigt tror i det så ud med menneske øjne. Selv syntes jeg absolut ikke at dette lød særlig fornuftigt. "Gud du kan jo godt se at jeg ikke kender bibelen godt nok endnu" Han fortsatte "Helligånden vil lede dig" og jeg adlød, stik imod al fornuft og på trods af den modstand som jeg blev mødt med. Fordi - Tro mig ingen syntes at Gud var fornuftig lige på det punkt.

Vi Kan læse i Dom. 6 - 7 - 8. Her skal Gideon slå Midjanitterne i krig. Gud beder Gideon om at indskrænke sin hær til kun 300 mand - stik imod al fornuft. Men Gud viser her sin almagt. Han lader de få vinde over de mange - på grund af hans almagt og ikke på grund af vores fornuft m.m.

Vi prøver at putte Guds almægtighed ned i vores små indskrænkede kasser, vi prøver at styre hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre - Vi taler om vores almægtige far i himlen men tror vi på det - tror vi på hans almægtighed - Nej, for hvis vi gjorde ville vi ikke bekymre os, ville vi ikke tænke i begrænsninger. Vi vil gå i lydighed og stå i lydighed.

Vi vil være i bøn mange gange om dagen og bede om at hans løsninger vil komme ind i vores problemer. Vi vil bede ham med til hvert et møde vi skal til. Vi vil bede ham ind over alt hvad vi står i. Ja, men vi har da fået hovedet til at tænke med - ja, Kristus tanker ikke egne tanker som er skabt i vores sind. Men tanker som er skabt i ånden af Kristus selv.

Ved I hvad, mange af os tror at vi venter på Gud, men Gud venter på dig. Han venter på at du overgiver dig til troen på hvem han er. Ikke med tomme ord men i tale, tanker og handling.

Vi råber og skriger på vækkelse.



ZVC-undervisning

Men vækkelse kommer først når vores tanker er lig Kristus tanker. Gud kan ikke komme til med sin plan så længe vi leger Gud og vi prøver at blande os i hvad der sker. Satan faldt efter at 7 gange havde sagt "jer er Gud" - hvor mange gange har vi leget Gud -